

Pressemeddelelse

Ny bog om en indre splittelse, der har plaget den kristne tro i 2000 år.

Kristendommen har i århundreder været en formende kraft i hele den vestlige kulturkreds. Dens kerne – kærlighedstanken – anses af mange for at have været afgørende for udviklingen af det liv, vi lever i dag. Men trods kristendommens monopollignende status og kærlighedstankens stærke appel, er det en tro i krise. De fleste danskere føler sig nok historisk forbundet med den, men de færreste er kristne i streng teologisk forstand. Dette skisma har en ny bog, *Gud er kærlighed!*, en forklaring på.

Hovedpointen i *Gud er kærlighed!* er, at kristendommens krise ikke er et spørgsmål om formidling, men om indhold. At krisen er teologisk. Og krisens årsag kan spores tilbage til Paulus og hans idé om forsoningsdøden: Ved at ophøje Jesu død på korset til det eksemplariske udtryk for kærligheden har kristendommen gjort døden og det onde til en del af kærlighedstanken og Guds natur og dermed indføjnet en splittelse i troen, som gør det svært for den at svare klart på de store trosspørgsmål: Hvorfor er vi underkastet lidelse og død, hvis Gud er god? Hvad sker der efter døden? Ender det godt? Kristendommens svar er givet i læren om Skabelsen, Faldet, Opstandelsen og Frelsen, men bogens påstand er, at disse svar er i modstrid med den kristne tros eget fundament og derfor ikke fremstår troværdige for vor tids frit tænkende menneske.

Gud er kærlighed! retter en skarp kritik mod kristendommen, men er ifølge forfatteren frem for alt et forsvar for troen på en kærlig Gud – og som sådant faktisk et forsøg på at redde kristendommen fra at forsvinde ud af historien. Bogens konklusion er, at kristendommen har muligheden for at genvinde sin troværdighed som verdensfortælling og dermed sit folkelige mandat, hvis den fokuserer på sin oprindelige kerne, Jesu rene kærlighedslære, og åbner sin kirke for alle, der bekender sig til dén.



Gud er kærlighed!

Kristendommen mellem kærlighed og død

af Lau Sander Esbensen

Lau Sander Esbensen er cand.mag., ph.d. og har tidligere skrevet om Danmarks moderne aborthistorie. For yderligere information: Tlf. 24 46 17 57 / E-mail: ale@youmail.dk.

Gud er kærlighed! | Lau Sander Esbensen | 316 sider | Hardback | Vejl. pris kr. 240,-
Udkommer 21. september | ISBN 978-87-972050-0-6 | Det Femte Forlag